

# Nashville

Tijdschrift Vrijmetselarij, 22 februari 2019

Hans Wissema

Eerlijk is eerlijk. Toen ik bijna vijftig jaar geleden voor het eerst Gerard Reve las, dacht ik: Halleluja! Maar het wende snel en na een paar bladzijden werd duidelijk dat de emoties in homoseksuele relaties niet anders zijn dan in die bij hetero's. Thans valt het nauwelijks op als een broeder met een mannelijke partner naar Sylvester komt. En ook vinden we het niet vreemd meer dat kleine Maurits, twee huizen verderop, twee vaders heeft zoals een van onze broeders twee moeders had. Toch moet het onbekende worden overwonnen; de eerste barrière bij het aanvaarden van homoseksualiteit.

Ik beloofde de dochter van een Bulgaarse vriend bij haar promotieonderzoek in Perth te helpen. Tijdens ons gesprek vertrouwt ze me toe wat ik al begon te vermoeden: ze heeft een vriendin, en, ja, ze zijn dol op elkaar en het gaat geweldig. Nu heeft ze het net voor de Kerst aan haar moeder verteld – vader komt later. Ze was daar erg zenuwachtig voor want de cultuur daar is behoudender. Moeder was helemaal van de kaart met teksten als: "Nu heeft het leven voor mij geen zin meer". Het was voor haar een onaanvaardbare verstoring van haar wereldbeeld en vooral van haar toekomstbeeld. Net zoals bij onze Turkse werkster die in tranen vertelde dat ze zich van kant zou maken als haar zoon het huwelijk met een Nederlands meisje door zou zetten. Toch zie je dat men met de tijd wel over deze tweede barrière bij het aanvaarden van homoseksualiteit heen komt want in pijn is groei en wat is er mooier dan je kinderen gelukkig te zien. Het komt wel goed met mijn studentje. Niet bij onze werkster. Haar man haalde hals over kop een meisje van 16 uit Oost-Turkije, zoonlief mocht haar 's avonds op Schiphol even zien en de volgende ochtend werd er getrouwd. Drie mensen doodongelukkig ter wille van een principe.

Veel ernstiger is de derde barrière die voortkomt uit dogma's want de aanhangers daarvan trachten hun visie aan anderen op te leggen en ze doen dat ook nog eens in beledigende termen. Toch hebben ook zij recht op onze barmhartigheid want ze hebben nog niet het Licht gezien en verkeren in ijdele duisternis. Dat wil niet zeggen dat er niet krachtadig tegen hun stellingen moet worden opgetreden; zie de bijdrage van Henk Hendrixx elders in dit nummer. Je zou de kinderen van deze betweters willen bereiken. Want Jezus preekte al: barmhartigheid overtroeft dogma. In de evangeliën wordt homoseksualiteit niet genoemd.